

Ny svensk YouTube-kanal skapar värde för unga fantasyläsare

Fantasykanalen recenserar och diskuterar fantasy för unga. Både svenska och utländska böcker tas upp, och målet är att skapa värde för läsarna.

Sedan början av augusti hittar man på adressen fantasykanalen.se något som inte tidigare funnits på svenska: en

YouTube-kanal som recenserar och diskuterar ungdomsfantasy.

“Vi ville göra något för alla unga som älskar genren, men som inte har tillgång till så mycket diskussion om den på svenska”, säger Frida Blomqvist, kanalens programledare. “Om man gillar en viss typ av litteratur vill man ju veta mer om den, höra talas om nya böcker och kanske få tips på gamla.”

Fantasykanalen tar mest upp böcker från USA och Sverige, men andra länder finns också representerade. Bland de första recensionerna finns till exempel en av *Järnulven* av den norska författaren Siri Pettersen. Andra avsnitt handlar om kartor i fantasyböcker och fantasy som genre. Sedan början av augusti har det kommit ett nytt avsnitt per vecka.

“Det pratas mycket om att unga läser för lite, och ett sätt att få dem att läsa mer kan vara att prata om litteratur som de tycker om på en plats där de redan finns, nämligen YouTube”, säger producenten Stefan Högberg.

Planen var att börja spela in redan under våren 2021, men coronapandemin gjorde det omöjligt att samla recensenter från Göteborg, Malmö, Trollhättan och Borås på samma plats. Sedan restriktionerna minskat är det mycket lättare att träffas framför kamerorna.



Frida Blomqvist inleder ett nytt avsnitt på Fantasykanalen.

Kontaktperson: Stefan Högberg, 0707-92 10 32, stefan@fantasykanalen.se
Smörgatan 68, 412 76 Göteborg
<https://fantasykanalen.se>